



**ODENSE YACHTKLUB'S
75 års
JUBILÆUM**

Den 21. april 2018

1943 - 2018



Formandens tale ved Standerhejsningen og receptionen lørdag den 21. maj 2018.

Velkommen til alle sammen.

Vi har lavet dette arrangement i dag for at fejre Odense Yachtklub's 75 års dag.

Klubben blev stiftet i 1943 i ufred med Odense Sejlklub, og til det vil jeg med det samme sige. Det er heldigvis et overstået stadium.

Vi er nemlig nu igen, og har faktisk været det siden '92, samlet i én forening, nemlig "Lystbådehavnen Stige Ø", som er en sammenslutning af ODENSE SEJLKLUB, FJORDEN og OY. Den råder over broer – havneudstyr og alt det der her i området. Vi har et glimrende samarbejde om tingene, og udnytter den fælles styrke der er i, at der er næsten 150 både samlet her til at splejse om de store udgifter.

Odense Yachtklub's sammensætning er på forunderlig vis stadig den samme, sådan fifty-fifty mellem sejl- og motorbåde, akkurat som for 75 år siden. Dengang var der vist 17 både her – nu er der 25.

Små sejlbåde / store sejlbåde.

Små motorbåde / store motorbåde.

En lille færge og en lille kutter.

Vi er en klub af forskellige mennesker; men en klub med fælles fokus på at hygge sig med bådene.

Der er folk der studerer, og der er folk der er ude på arbejdsmarkedet.

Der er børnefamilier, og der er singler.

Og så er der sørme også nogle, der har været i arbejde så længe, at de nu er fri for det.

Her er medlemmer der har sejlet til Caribien – og tilbage igen, her er folk der sejler Fyn rundt en gang imellem, der er dem der smutter til Samsø i ny og næ, og så er der dem der næsten ikke kommer ud af fjorden. Men der er *én* ting de har til fælles - Odense Yachtklub og den lille havn ved Kanalen.

Jeg kan selvfølgelig ikke vide, hvordan det har været førhen; men lur mig om ikke det har været lidt sådan gennem alle årene.

Klubhuset – for øvrigt indviet i '45 - har i tiden løb gennemgået meget. Kanalen er en hård nabo, der somme tider har svært ved at holde på vandet - senest med stormen Ingolf. Kommer der ikke vandtryk udefra, så kommer det nedefra. Det bærer huset lidt præg af. Det gi'r sig lidt hist og pist. Væggene lidt skæve stå osv. Nogen gange er det lidt 2 skridt frem og et tilbage at vedligeholde det. Det kan være svært at følge med, når man er en lille klub; men vi har da fået fornyet her og der. Pilleovn – nyt loft – masteskur og så videre. Vi hænger bare i.

Jeg kan selvfølgelig ikke vide, hvordan det har været førhen; men lur mig om ikke det har været lidt sådan gennem alle årene.

Her i april er det højtide for sejlere af alle slags. Bådene skal jo klargøres. I år har vinteren blandet sig lidt i påsken, som syntes den skulle ligge i begyndelsen af måneden. Der er mange både der skal i vandet, så planlægning skal der til. Det hele kan godt være lidt stressende. Spændende tid. Men det plejer dog at lykkes til sidst. Og så ligger alle bådene der med vand under kølen. Alle er glade. Nu kan det sjove begynde.

Jeg kan selvfølgelig ikke vide, hvordan det har været førhen; men lur mig om ikke det har været lidt sådan gennem alle årene.

Laila Tøttrup, bestyrelsesmedlem i OY, har begået en fin lille bog, der beskriver de dramatiske begivenheder, der endte ud i stiftelsen af OY. Hun har valgt at koncentrere sig om de første år, og har gravet i Odense's arkiver efter oplysninger. Det er blevet til et lille stykke historieskrivning, som vi alle kan og bør se på med 75 års afstand. I er velkomne til at tage et eksemplar.

Der er løbet meget vand i kanalen siden dengang i 40'erne, og det vil der forhåbentlig blive ved med det. Lad os arbejde på at få en god sæson her i 2018. Jeg synes vi skal hejse vores stander, sige **skål i skivet** og ønske hinanden alt godt i tiden der kommer.

TAK

EBBE HOLDER SIN TALE.



**CHRISTIAN "ISOLDE"
SÆTTER KLUBBENS STANDER.**



**FRA kl.14 TIL 16 VAR DER ÅBENT HUS
FOR VENNER OG NYE SOM GAMLE MEDLEMMER.**



KL. 18 VAR DER DÆKKET OP TIL FESTMIDDAG I KONGESALEN.



DER VAR 37 TILMELDTE.



INGEN NÆVNT – INGEN GLEMT.











EFTER AL DEN GODE MAD SKULLE DER LIGE SLAPPES LIDT AF.



**AF MEDMENNESKELIGE HENSYN
ER DER INGEN BILLEDER FRA SELVE
FESTEN.
MEN DET VAR EN GOD FEST
SKU' MAN LIGE HILSE OG SIGE.**





Klubhuset som det så ud ved indvielsen i maj 1945.

Udgivet maj 2018.
Billederne taget af Freddy og Ebbe.